

Melk en honing

02-10-2022(nr.48)

GROEIEN EN BLOEIEN DOOR GODS WOORDEN

Preek

Preek over 1 Petrus 2,12 (Schriftlezing 1 Petrus 2,11-3,12)

Petrus noemt ons priesters. Dat betekent dat we namens mensen bij God zijn in loven, danken en bidden. Maar het is ook andersom: we zijn namens God bij mensen. Oftewel: we leven tussen de ongelovigen een goed leven (= een leven vol van God). Hoe ziet dat eruit zo'n goed leven?

- liefhebben (2,17; 3,8)
- nederig zijn (2,13.17.18.21-23; 3,1-2.4-5.7-8)
- genadig zijn (2,18-25; 3,8)
- mensen eren (ontzag en respect hebben) (2,17;3,5.7)
- verkondigen (2,9; 3,15)
- zegenen (3,9)

Zijn wij zo? Zijn wij zo'n kerk?

Er zijn vele voorbeelden van mensen die priester zijn – want we zijn dit niet alleen, maar we zijn samen een Koninkrijk van priesters. En we leven zo *tot eer van God*. We kijken steeds weer omhoog. Want we doen dit voor God, om zijn wil te doen.

Besprekingsvragen

1. Doe een rondje en vertel allemaal iets over iemand die voor jou een priester (geweest) is. Dus iemand die iets van God in jouw leven gebracht heeft.
2. Kun je iets vertellen over momenten dat je zelf een priester geweest bent – dat jij namens God bij mensen was? (Denk aan de 'profielschets' van een priester zoals die in de preek is gegeven – zie ook hierboven).
3. Welke van de eigenschappen van een priester (liefhebben, nederig zijn, genadig zijn, mensen eren, verkondigen, zegenen) vind je moeilijk? En welke gaan je makkelijk af? Verschilt dit ook per situatie – bijvoorbeeld in je werk of thuis?
4. N.a.v. 1 Petrus 2,17: hoe kunnen wij priesters zijn in relatie met de overheid?
5. Wat leer je uit 1 Petrus 2,18-25 over 'priester zijn op je werk'?
6. Wat leer je uit 1 Petrus 3,1-7 over 'priester zijn in het huwelijk'? Hebben mensen die niet getrouwd zijn ook iets aan deze verzen?
7. Leidt het volgen van Jezus in jouw leven tot verrassende keuzes? Of zie je dat bij anderen?
8. Is er iets waar iemand op dit moment mee worstelt als het gaat om het volgen van Jezus in het leven van alledag? Misschien is daar een goed gesprek over mogelijk?

9. 2,12 zegt: opdat zij God eer bewijzen. Zie ook 3,1 – mannen die gewonnen worden door het gedrag van hun vrouw. Petrus verwacht iets van een priesterlijke opstelling: dat mensen God gaan eren. Verwacht jij dat ook? Waarom wel/niet?
10. In de preek wordt gezegd dat het wel een beetje meevalt met de verwarrende tijden, want onze roeping is nog steeds dezelfde: leef voor God. Wat vind je van die uitspraak? Is leven voor God ingewikkelder geworden de afgelopen decennia?
11. Getuigen over je geloof of over God – wat is het verschil? En waarom is dat belangrijk?
12. Een rode draad in dit project is: 'we zijn er als kerk om God te eren – dat is onze (missionaire) kerntaak'. Wat denk jij daarover?
13. Stille tijd: lees met elkaar de volgende woorden en wees dan samen stil en laat de woorden in je omgaan. Luister naar wat de Geest je te zeggen heeft: *Uw schoonheid ligt in wat verborgen ligt in uw hart, in een zacht en stil gemoed. Dat is een onvergankelijk sieraad dat God kostbaar acht (1 Petrus 3,3-4)*
14. Verzamel gebedspunten vanuit wat besproken is en bid samen.
15. Zingtip: GK 167

Teksten om te lezen

Psalm 34

Jeremia 29,1-14

Efeziërs 5,21-6,9

Filippenzen 2,1-18

Kolossenzen 3,5-4,6

