



# Melk en honing

05-09-2021(nr.1)

GROEIEN EN BLOEIEN DOOR GODS WOORDEN

## Preek

---

Preek over Galaten 2,20 (Lezen Galaten 2,15-21)

In en om de kerk heen liggen zomaar wat misverstanden op de loer. Het misverstand bijvoorbeeld dat je jezelf moet redden door een goed leven. Of de dwaling dat het allemaal niet zoveel meer uitmaakt, want God vergeeft toch wel. En het veel voorkomende misverstand dat het allemaal draait om de vraag of je na je sterven in de hemel komt.

Paulus verzet zich tegen alle drie die dwalingen: niemand wordt gered door zijn eigen daden. Leven met God krijg je cadeau. En dat cadeau bepaalt nu al je leven – hier op aarde – omdat je gaat leven uit liefde voor de God met wie je mag leven. Zo wint de hemel terrein, hier op aarde. Want niet meer ik leef nu, maar Christus leeft in mij. Dat is het goede nieuws – goed nieuws dat we mogen zien en meemaken in doop en avondmaal.

## Besprekingsvragen

---

1. Herken je één of meerdere van deze dwalingen in je eigen leven? Of in de kerk?
2. Voor welke dwaling ben je het meest bang? En waarom is dat?
3. Is er verzet in jou tegen de boodschap dat jij jezelf niet kunt redden? Op welke manieren proef je dat verzet?
4. Verlang je ernaar om hier en nu met God te leven?
5. Hou je van God?
6. De hemel die terrein wint op aarde... geloof je daarin?

## Teksten om te lezen

---

Een aantal bijbelteksten die getuigen tegen de drie dwalingen:

Dwaling 1 – Je kan jezelf redden

**Romeinen 3**

**Efeziërs 2,8-9**

Dwaling 2 – Niet veranderen naar Gods beeld

**Matteüs 25,31-46**

**Galaten 5,13-26**

**Jakobus 2**

Dwaling 3 – Het gaat allemaal alleen om jouw plekje in de hemel na je sterven

**Johannes 6,47**

**Johannes 17,3**

