

Daniel en het eten

1. Vul het woord op de goede plaats in:
offers – Babel – knapper - tafel van de koning – geleerden - Jeruzalem –
verboden
Daniël en zijn vrienden werden meegenomen van
naar
Ze wilden niet het eten van de
Dit eten kwam van de aan de goden van Babel.
Ze wisten dat de Here God had om daarvan te
eten.
Na drie jaar bleek dat ze waren dan de anderen.
Ze werden toegevoegd aan de mensen van Babel.

2. Om over na te denken
Niet doen wat de koning beveelt. Zou jij het durven, in een vreemd land,
met strenge bewakers. En alleen doen wat God zegt?

Wat is gezond eten, en wat niet? Waarom denk je?

3. Kleurplaat

